

# Historie

## Livet ved Kirkeå



Ved Kirkeå i søndagstøjet. I baggrunden broen ved den gamle skole ved kirken. Fattiggården Store Nørgård bag broen. Broen er nu erstattet af Holger Larsens Bro Foto: (ca. 1920) Ringkøbing-Skjern Museum



Hotelejer Pedersen i hvid skjorte og vest ved hølæs i engen. Bagved sopper børnene i åen. Foto: (ca. 1920) Ringkøbing-Skjern Museum

For 100 år siden var åen langs kirkebyen et yndet sted. Søndage blev nydt, og børnene soppede i åen. I middagspausen hændte det endda, at nogle af byens knægte sneg sig til en sejltur på åen ned til Grønlunds Have, som lå på den anden side af jernbanebroen.

Tilbage i tiden badede byens drenge og piger i åen, hver for sig, naturligvis. Det foregik vist nok ved fattiggården Store Nørgård. Selv en ældre kvindelig beboer fra fattiggården badede uden en trævli i åen. Da stationsbyen Skjern voksede omkring den nye jernbanestation, blev et par gode høller (huller) i Ganer Å brugt som badesteder. Igen med drenge og piger, der badede hver for sig og med alt tøj liggende på åbredden.



Opdrættede gæs og ænder i åen ved kirken. To piger står på broen og kigger med. Foto: (ca. 1920) Ringkøbing-Skjern Museum



Gangbroerne for omkring 100 år siden. Kort: (ca. 1912) Skjern UdviklingsForum © Geodatastyrelsen.

Engene ved Kirkeå blev brugt til andet end fornøjelser. Området var også spisekammer for byen. En af brugerne var Grønlunds Hotel, der her opdrættede fjerkræ og høstede hø til firbenede gæster i hotellets stald. Foto: (ca. 1900) Ringkøbing-Skjern Museum

